

Hoi [REDACTED]!

Ik hoop dat deze brief je bereikt met een stralende glimlach! Mijn naam is Jolijn en ik ben 12 jaar oud. Ik schrijf je vanuit het zonnige Australië, waar ik nu woon. Maar wist je dat ik eigenlijk uit Nederland kom? Het voelt zo bijzonder om contact te hebben met iemand uit Nederland!

Ik vind het echt super spannend dat ik na de zomer naar een andere school ga. Het is een grote stap en ik kan niet wachten om nieuwe vrienden te maken. Ga jij ook naar een nieuwe school? Ik ben benieuwd wat jij er van vindt... Heb je er zin in of vind je het ook spannend?

Een van mijn grootste hobby's hier in Australië is tekenen. Ik hoorde van meester Peter dat jij ook heel creatief bent? Wat maak jij allemaal dan? Schilderijen ofzo? Of ook tekeningen? En wat teken je allemaal?

Wat zijn je hobby's nog meer? Doe je bijvoorbeeld aan sporten? Ik zit op twee sporten... op volleybal en korfbal. Leuk he.

Ik denk dat het echt geweldig zou zijn om brieven uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Misschien kunnen we foto's delen van onze avonturen en over onze hobby's praten! Schrijf je snel terug?? Ik kan niet wachten om van je te horen!

Je kan je brief aan meester Peter geven, hij zorgt ervoor dat ik hem krijg.

Ik kijk er enorm naar uit om met jou in contact te komen en onze verhalen te delen.

Tot snel hopelijk!

Groetjes, Jolijn